

Les 6 – De kennis van de heerlijkheid van God

# Het Koninkrijk der Hemelen

Schutse kerk

# Mozes

- Als prins van Egypte had hij macht en rijkdom
- Had de beste opleiding genoten
- Dacht zelf een 400 jarig conflict op te lossen
- Had geen controle over z'n emoties
- Vermoorde 1 soldaat en hielp daarmee 0 slaven

Voor God was hij als bevrijder ongeschikt



Johannes de Doper



Jezus



Mozes

Waarom speelde de woestijn een belangrijke rol voor deze geloofshelden?



De woestijn is  
het ideale  
opleidingsgebied  
voor onze  
nieuwe mens

- Volledig geïsoleerd
- Geen hulp van anderen
- Eigen inzichten zijn onbruikbaar
- Overleven alleen door geloof in  
Yahweh



In de  
woestijn  
leerde  
Mozes met  
God om te  
gaan

# Na 40 jaar met God in de woestijn...

En God zei: Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?

Exodus 3:10-11

Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam.

Exodus 4:10

**WAAR WAS DE PRINS VAN EGYPTE?**



In de woestijn verloor Mozes  
zichzelf... maar vond Jehovah als  
vriend



Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. Hij noemde die tent: tent van ontmoeting. Dit was een andere tent dan de tent van ontmoeting. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar [ Mozes in ] de tent van ontmoeting, buiten het tentenkamp. Als Mozes naar de tent ging, stonden alle mensen op en gingen bij de ingang van hun tent staan. Ze keken Mozes na, totdat hij de tent was binnen gegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de grote, hoge wolk neer en bleef bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Als de mensen de grote, hoge wolk bij de ingang van de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de "Jehovah" sprak Zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt.



Exodus 33:7-11



Hij heeft aan Mozes Zijn wegen  
bekendgemaakt, aan de  
nakomelingen van Israël Zijn  
daden.

Psalm 103:7

De manieren waarop God met  
een ieder van ons persoonlijk  
omgaat, zijn Zijn wegen

The ways in which God deals  
with us are His ways

Watchman Nee



# Mijn wegen



# Gods wegen



# Hoe activeer je deze wegen?

- De weg naar het Heiligdom  Komen in Zijn tegenwoordigheid
- De Weg naar het leven  Overdenken van Jezus woorden
- De weg naar de Eeuwigheid  Ontwikkelen bewustzijn van Christus
- De Heilige weg  Leiden van een heilig leven
- De rechtvaardige weg  Doen van geloofsdaden
- De liefelijke weg (wijsheid)  Vreze des Heren hebben



De nieuwe  
mens heeft  
ongekende  
mogelijkheden



Toen vroeg Mozes: "Mag ik U  
alstublieft in uw volle hemelse  
macht en majesteit zien?"

Exodus 33:18

De Heer kwam naar beneden in een wolk en ging daar bij hem staan. De Heer liep langs hem heen en riep: "Ik ben de Heer! Ik ben vriendelijk en geduldig, liefdevol, vol medelijden en vol waarheid. Ik ben vriendelijk en goed voor duizenden mensen en vergeef hen hun slechtheid en ongehoorzaamheid. Maar schuldige mensen zal Ik niet onschuldig verklaren. Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen."

Exodus 34:5-7a

Elke keer als er uit de Boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die 'doek' over hun hart. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de 'doek' van zijn hart weggehaald.

De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen 'doek' over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer.

2 Korinthiërs 3:15-18 BB

We vertellen de mensen niet dat wij zélf belangrijk zijn. Nee, we vertellen hun dat Jezus Christus de Heer is. Wijzelf zijn alleen maar jullie dienaren. Want dat wil Jezus. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker heeft het licht in ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is.

2 Korinthiërs 4:5-6

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

(NBG)



Op de dag dat Hij komt, zullen alle mensen die bij Hem horen Hem prijzen. Iedereen zal vol verbazing Jezus' hemelse macht en majesteit zien in de mensen die in Hem geloven. Want jullie hebben geloofd wat we jullie [over Hem] hebben verteld. Daarom bidden we ook aldoor voor jullie dat God jullie zal goedkeuren voor de taak die Hij je wil geven. We bidden ook dat Hij jullie zijn kracht zal geven voor alles wat Hij wil dat jullie voor Hem doen. En dat Hij in alles goed voor jullie zal zijn. Dan zal onze Heer Jezus worden geprezen, omdat Hij zichtbaar is in jullie. En júllie zullen worden geprezen omdat jullie één zijn met Hem, door de liefdevolle goedheid van God en van de Heer Jezus Christus.



2 Tessalonicenzen 1:10-12