

Les 5 – Wandelen in gerechtigheid

Het Koninkrijk der Hemelen

Schutse kerk

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Mattheüs 6:33

Gerechtigheid

- Het Hebreeuwse woord voor “gerechtigheid” is “sedaka” en is afgeleid van het woord “saddiek” wat “rechtvaardig” betekent.
- Het Griekse woord voor “gerechtigheid” is “dikaioosunè”, en is afgeleid van “dikaios” wat “rechtvaardig” betekent.

Beide begrippen, gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn sterk met elkaar verbonden en hebben dezelfde betekenis.

U moet een zuivere
weegschaal hebben,
zuivere gewichten...

Leviticus 19:36

Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het
spoor van de
gerechtigheid, omwille
van Zijn Naam

Psalm 23:3





Wat doet gerechtigheid?

Gerechtigheid zegeviert



Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten.

Genesis 6:9

Gerechtigheid beschermt

De Heer zei tegen mij: "Mensenzoon, als een land verkeerd doet en zich helemaal niets meer van Mij aantrekt, dan straf Ik dat land. Stel dat Ik voor straf een hongersnood in het land laat komen, zodat mensen en dieren sterven. Zelfs als Noach, Daniël en Job in dat land zouden wonen, dan zouden zij met hun goede manier van leven (gerechtigheid) alleen hun eigen leven redden, zegt de Heer.

Gerechtigheid beschermt

Stel dat Ik voor straf wilde dieren op het land afstuur die de bewoners opeten. Stel dat het land daardoor een wildernis zou worden waar niemand durft te komen omdat het er zo gevaarlijk is. Zelfs als die drie mannen in het land zouden wonen, dan zweer Ik dat alleen hun eigen leven gered zou worden. Zelfs hun zonen en dochters zouden niet worden gered.

Gerechtigheid beschermt

Of stel dat Ik het land straf met oorlog, en dat Ik het zwaard beveel om alle mensen en dieren te doden. Zelfs als die drie mannen in het land zouden wonen, dan zweer Ik dat alleen hun eigen leven gered zou worden. Zelfs hun zonen en dochters zouden niet worden gered.

Gerechtigheid beschermt

Of stel dat Ik het land straf met de pest. Zelfs als Noach, Daniël, en Job in dat land zouden wonen, dan zweer Ik dat zij met hun goede manier van leven (gerechtigheid) geen van hun zonen of dochters zouden kunnen redden. Ze zouden alleen hun eigen leven redden.

Ezechiël 14

Gerechtigheid voorziet

Maar zoek eerst het Koninkrijk van
God en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u erbij gegeven
worden.

Mattheüs 6:33





Wanneer ben je rechtvaardig?

Stelling 1: Volmaakte mensen zijn rechtvaardig

Stelling 2: Mensen die goede werken doen zijn rechtvaardig

Stelling 3: Mensen die God gehoorzamen zijn rechtvaardig

Stelling 4: Mensen die wonderen en tekenen doen zijn rechtvaardig



THE FATHER OF ALL WHO BELIEVE
ABRAHAM

Want wat zegt de
Schrift? En Abraham
geloofde God, en het
is hem tot
gerechtigheid
gerekend.

Romeinen 4:3

- Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.
- Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd *land* en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.
- Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
- Door het geloof heeft Abraham, toen hij *door God* op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft *zijn* eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was *hem* zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.



Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat niet te zien is aan wat je doet? Kan zulk geloof je redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren en geen eten heeft. Als je dan zegt: "Nou, het beste, hoor! Kleed je maar lekker warm aan en eet maar goed!" dan heeft dat helemaal geen nut als je niet voor kleren en eten zorgt. Zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood.



Jullie zouden kunnen antwoorden: "Ik heb geloof, en jij doet goede dingen. [Dan doen we allebei wat.]" Als dat echt zou kunnen, laat mij dan zien dat jullie geloven, zonder iets te doen. Dan zal ik jullie mijn geloof laten zien door de dingen die ik doe. Jullie geloven dat God Eén is? Dat is goed, maar dat geloven de duivelse geesten ook, en ze beven van angst voor Hem. Wat zijn jullie toch dwaas! Waarom begrijpen jullie niet dat het geen zin heeft om te geloven, als jullie verder niet doen wat God van jullie vraagt?



God zei dat onze voorvader Abraham leefde zoals Hij het wilde (in gerechtigheid), omdat Abraham gehoorzaam zijn zoon Izaäk wilde offeren op het altaar. Aan de dingen die Abraham deed, kun je zien dat zijn geloof echt was. Zijn geloof kreeg pas waarde door de dingen die hij deed. In de Boeken staat het zo: "Abraham geloofde God en daarom noemde God hem zijn vriend. Want hij leefde zoals God het wil." Jullie zien dus dat God pas blij is met mensen, als ze niet alleen geloven, maar dat geloof ook laten zien door wat ze doen. Een ander voorbeeld is de hoer Rachab. God zei dat Hij blij met haar was, omdat ze de spionnen in haar huis had verborgen en hen hielp om over de muur te ontsnappen.

Geloof zonder daden is dood. Net zoals een lichaam zonder geest dood is.

Jakobus 2:14-26

NIEMAND IS RECHTVAARDIG

...zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Romeinen 3:10-18



Op het pad van de gerechtigheid is leven, en de weg
in haar spoor voert niet naar de dood.

In the path of righteousness is life, and in its pathway
there is no death

Spreuken 12:28



Wapenrusting

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het **borstharnas van de gerechtigheid**, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:12-18

