

Les 4 – Geloven doe je met je hart

Het Koninkrijk der Hemelen

Schutse kerk



STRESS

NERVOSITEIT

SPANNING

DRUK

PANIEK

ANGST

TWIJFEL

ONGELOOF



De kracht van onze oude mens

Ongeloof

Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard *dan* uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vadersen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met *hun* hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!

Zie *erop* toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, *vol* ongeloof, om *daardoor* afvallig te worden van de levende God;

Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege *hun* ongeloof.



God is een beloner

...maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Hebreeën 11:6

But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

1 Johannes 4:5

Geloven doe
je met je hart

Door dit met je hart te geloven, word
je vrijgesproken van schuld.

Romeinen 10:10 BB

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,
en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
want lengte van dagen en jaren van leven
en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

Spreuken 3:1-2

Het geestelijke
hart zorgt dat leven
door je lichaam
wordt
rondgepompt.



Het natuurlijke
hart zorgt dat bloed
door je lichaam
wordt
rondgepompt.



En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?

Markus 2:8



Maar de HEERE zei tegen Samuel:
Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook
niet naar de hoogte van zijn
gestalte, want Ik heb hem
verworpen. Het is namelijk niet
wat de mens ziet, want de mens
ziet aan wat voor ogen is, maar de
HEERE ziet het hart aan.

1 Samuel 16:7

Zalig zijn de reinen van hart, want zij
zullen God zien

Mattheüs 5:8

opdat Christus door het geloof in uw
harten woont en u in de liefde
geworteld en gefundeerd bent, opdat
u ten volle zou kunnen begrijpen, met
alle heiligen, wat de breedte en
lengte en diepte en hoogte is, en u de
liefde van Christus zou kennen, die
de kennis te boven gaat, opdat u
vervuld zou worden tot heel de
volheid van God.

Efeze 3:17-19



Een oud en
nieuw hart



Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen...

Ezechiël 11:19b

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Jeremia 17:9,10





Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

Ezechiël 11:19-20

Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten als er uit de Boeken wordt voorgelezen. Ze zien niet waar de Boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die 'doek' kan niet worden weggehaald, omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. Elke keer als er uit de Boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die 'doek' over hun hart. [Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat.] Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de 'doek' van zijn hart weggehaald.

2 Korinthe 3:12-16 [BB]



ONBEKEERD



WEDERGEBOREN



En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Kolossenzen 3:15

...laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Hebreeën 10:22



Bescherm van je hart

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Filippenzen 4:4-7