

Les 2 – Het Koninkrijk binnengaan

# Het Koninkrijk der Hemelen

De Schutse



De twee nageslachten

En Ik zal vijandschap  
teweegbrengen  
tussen u en de  
vrouw, en tussen uw  
nageslacht en haar  
Nageslacht; Dat zal u  
de kop vermorzelen,  
en u zult Het de hiel  
vermorzelen.

Genesis 3:15



Karel



Jeroen

## Alle mensen zijn zondaars

...zoals geschreven staat:  
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

Romeinen 3:10-12



Hmmm...

Ha pa, daar  
ben ik weer



Hij komt  
waarschijnlijk om  
geld vragen

Ik heb recht op z'n  
geld, ik ben tenslotte  
zijn zoon

introvert

extrovert



rustig

ambitieuus

bitter

driftig

wantrouwig

ongevoelig



Oude mens



JEZUS, ik geef  
mijzelf aan U!

...al wie de naam des Heren  
aanroept, zal behouden worden.  
Romeinen 10:13 (NBG51)

# De twee nageslachten

**OUDE MENS  
VLEES**

**NIEUWE MENS  
GEEST**



Oude en nieuwe mens  
In één lichaam



Innerlijke verdeeldheid

Vijandschap

Frustratie



# De twee nageslachten (1)

- Maar ik ben van vlees en bloed en een slaaf van het kwaad.
- En ik begrijp zelf niet wat ik aan het doen ben.
- Want ik doe niet wat ik zou willen doen.
- Maar ik doe juist dat wat ik níet wil doen omdat het slecht is.

Romeinen 7:14-15

## De twee nageslachten (2)

- Als ik dus doe wat ik níet wil doen, geef ik toe dat de wet gelijk heeft en goed is.
- Maar dan ben ik het dus niet zelf, die verkeerde dingen doe. Maar **het kwaad in mij** doet dat.
- Want ik weet dat in mijzelf (en daarmee bedoel ik in mijn **oude 'ik'** niets goeds woont). Want ik wíl het goede wel doen, maar **het lukt me niet**.

Romeinen 7:16-18

## De twee nageslachten (3)

- Want ik doe niet het goede dat ik zou willen doen, maar ik doe juist het slechte dat ik níet wil doen.
- Als ik nu juist doe wat ik níet wil, dan komt dat niet door mijzelf, maar door het kwaad dat in mij zit.
- En zo gaat het altijd: als ik het goede wil doen, zorgt het kwaad in mij ervoor dat ik het slechte doe.

Romeinen 7:19-21

## De twee nageslachten (4)

- Want met mijn geest en mijn verstand wil ik graag doen wat de wet van God vraagt.
- Maar mijn 'ik' strijdt tegen mijn verstand en wil andere dingen doen. Zo word ik een gevangene van het kwaad dat in mij zit.
- Wat een vreselijke toestand! Wie kan mij bevrijden van dit 'ik' waar het kwaad in woont dat mij doodt?

Romeinen 7:22-24



# De twee nageslachten (5)

- Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier **die de Geest wil**, en niet meer op de manier die je 'ik' wil.

Romeinen 7:22-24

Het Koninkrijk der Hemelen



Twee naturen in één lichaam



Het rijk der duisternis



Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed (de oude mens) het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

1 Korinthe 15:50

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.

Romeinen 6:6-8



**WAAR WOONT JE ZIEL?**

Waar woont je  
ziel?

- Vrede
  - Blijdschap
  - Gerechtigheid
  - Geloof
  - ...
- Angst
  - Religie
  - Stress
  - Ongeloof
  - Ziekte
  - Armoede
  - Hoogmoed
  - Afwijzing
  - ...





Hij heeft ons  
getrokken uit de  
macht van de  
duisternis en  
overgezet in het  
Koninkrijk van de  
Zoon van Zijn liefde  
Kolossenzen 1:13

